

En nu ben jij... de storyteller



Verhalen. Bijna iedereen hoort ze graag. Ze nemen je mee in een wereld die verrassend, herkenbaar en/of prikkelend is. Verhalen vertellen, of storytelling, is van alle tijden. Maar tegenwoordig lijkt het meer dan ooit aanwezig. Kijk maar naar de enorme hoeveelheid video's die op YouTube verschijnen. Misschien zijn de verhalen weliswaar niet allemaal even sterk, maar mensen volgen de vloggers massaal! Jij ook?

OPDRACHT 1

Verhalen zijn meestal opgebouwd rondom een thema. Veel van de thema's worden eindeloos, maar steeds op een andere manier, herhaald. Er zijn zes thema's die heel vaak voorbijkomen in boeken, films, games en series. Je ziet ze in het schema hieronder. In de tweede kolom staan voorbeelden van films of verhalen die bij dat thema passen. Schrijf bij elk thema nog een voorbeeld van een verhaal dat er volgens jou bij past.

Thema	Bijvoorbeeld	Jouw voorbeeld
Het monster verslaan	Star Wars	
Van arm naar rijk	Kung Fu Panda	
De zoektocht	Finding Nemo	
De reis en de terugkeer	Apollo 13	
Opnieuw geboren	Belle en het beest	
Volwassen worden	The Fault in Our Stars	

OPDRACHT 2

Bekijk de drie schilderijen.



Kies een schilderij en een of meer van de zes thema's uit het schema van opdracht 1.

Kies één of twee personen uit het schilderij en laat hen een verhaal vertellen. Het verhaal moet in het gekozen thema passen en let erop dat je verhaal een begin, midden en een eind heeft.

Recept voor een meeslepend verhaal
Ken je die reclames waarbij één chimpansee het verhaal van de hele ontbossing verteld?
De chimpansee is de sympathieke hoofdpersoon. Het verhaal roept emotie op en je bent benieuwd hoe het afloopt. Dat zijn de ingrediënten voor een mooi verhaal!